



Babette Wieringa



**Zwemmen op vliegveld
Singapore**



**Sublieme
klok**

Schiphol

Drie keer in mijn leven heb ik de nacht op een stoel bij een gate moeten doorbrengen. Wanneer je strandt, is een verblijf op een luchthaven in Afrika of Amerika verre van aangenaam.

Toch hou ik van vliegvelden, in het bijzonder van Schiphol. Deze week nam architect Herman Kossmann me mee op ontdekkingsreis door de nieuwe Lounge 2. Jaarlijks lopen er 15 miljoen reizigers door 'zijn' lounge, vooral mensen die een langere, intercontinentale tussenstop hebben. Interessant om hem te horen praten over het project waarmee hij en zijn collega's jaren bezig zijn geweest.

Zo was ik onder de indruk van de serene rust, veroorzaakt doordat de ruimte zodanig is ingedeeld dat iedereen met de stroom meeloopt en intuïtief richting bepaalt, zonder hulp van bewegwijzering. Wat gebeurt er veel in een ruimte waar het lijkt alsof de tijd stilstaat! Zo zijn de bankjes op zo'n manier geplaatst dat mensen uit de hele wereld makkelijk met elkaar in gesprek raken. De drogist is afgescheiden door wanden die van echte boomblaadjes zijn gemaakt. Een herbarium XL, prachtig! Kijk je in Lounge 2 door het glas onder je schoenen, dan heb je kans je eigen bagage op de band in de kelder aan je voorbij te zien trekken. De immense klok van de Nederlandse designer Maarten Baas waarbij een schilder elke minuut de wijzer uitveegt en een nieuwe schildert, is subliem. Net als het idee van Johnnie Walker om geen flessen, maar een proeverij aan te bieden. Misschien is het whiskybarretje boven (ook met koffie) het leukste geheim van Lounge 2. Origineel is het vertier in de Heinekenbar waar je elkaar op de (digitale) tafel virtuele bierviltjes met persoonlijke

tekst kunt toeschuiven. Zit je lekker op de Hollands designstoelen en banken? Ze zijn te koop! Speciaal voor zakenmensen die soms niet veel meer dan vergaderruimtes zien, zijn er vitrinekasten met oer-Hollandse thema's als water, Oranje, fietsen en tulpen.

Hoewel de lounge werelds is, heeft Schiphol niet de illusie het tegenpoenerige luchthavens in het Midden-Oosten of Azië te kunnen opnemen. In Amman kun je door de groene binnentuin wandelen, in Beijing voer je visjes in een vijver vol lotusbloemen, in Singapore bezoek je de vlindertuin, pak je een filmpje of duik je het zwembad in. Toch gaat er wat mij betreft niets boven Schiphol. Al is het maar omdat mijn vakantie begint zodra ik de draaideur in loop.

Babette Wieringa belicht elke week de wereld van de lifestyle.

Volg haar op Instagram en Pinterest:
[babettwieringa](#)

b.wieringa@telegraaf.nl



Verbroederende bankjes